

2017 MOSEL RHEIN OCH LITE TILL

Då var det dags att åka iväg på en tur till Tyskland.
Årets resa ställer vi mot Mosel där vi varit ett antal gånger innan men det finns alltid något nytt att se på.

Första stoppet blev Heiligenhafen.



Dagen efter åkte vi till Greven det tog lång tid med mycket vägarbeten och köer.



Efter en natt i Greven var det dags att åka vidare.
Vi hade tänkt oss campingen i Koblenz.
Väl framme visar det sig att det var Rhein in flammen och någonstans
mellan 50-60 tusen besökande i Koblenz.
Det var bara att åka vidare.

Vi åker till ställplatsen Burgen Mosel.



På kvällen gick vi en runda och passade på att äta ute.



Dagen efter åkte vi vidare efter Mosel.

Vi kom fram till Mosel Island en campingplats vid Mosel.
Ställplatsen ligger utanför själva campingen



Själva campingen ligger på en ö i Mosel.
Vi gick över bron och en sväng i byn



När vi gått en stund på stan gick vi hem till husbilen
Det var söndag och det mesta var stängt i stan.

Ny dag och vi åker vidare till Ellenz och ställplats Loosen.
Vi köpte några flaskor med vin hos ägaren.



Varning för älg i Tyskland.
Ägaren till ställplatsen har fått skylten av andra som har varit där.



Vi cyklade till Ernst



När vi kom tillbaka fick vi en öl av grannen.



Dagen efter var det dags att åka vidare efter Mosel.
Vi åkte till Bremm och ställplats Oster Franzen.



Vi köpte några flaskor vin hos ägarna till ställplatsen.



En tur på stan.



Då var det dags att åka vidare,
nästa ställe vi åkte till var Zell-Mosel.
Här stannade vi i två dagar.



Efter incheckning var det dags att ta en sväng till stan.



Efter att vi gått runt ett tag var det dags att gå
tillbaka till campingen. Senare på dagen gick vi in till
stan för att äta. Det blev schnitzel och sallad fick
man ta själv.



Andra dagen i Zell
Vi gick en runda upp till Runde Turm.



Utsikten från Runde Turm var magnifik.



Vi går ner mot stan igen.



När vi kommit ner till stan igen var det gott att sitta en stund och ta en kall öl innan vi gick till campingen.

Efter några timmars vila var det dags att gå en sväng in igen för att äta.

Idag åkte vi vidare till ställplatsen i Graach.



Denna dag började det att regna så vi var hemma i bilen.



Dagen efter så cyklade vi in till Bernkastel köpte lite vin och en vinranka.

På em. kom bekanta från Eksjö in till ställplatsen.
Senare på dagen cyklade vi in till stan och åt middag.



Nu var det tid att åka vidare, vi åkte vidare till Wintrich.



Denna plats var vi på 2010 då var det vinfest i stan.
Nu var det lugnare nästan allt var stängt.
Vi gick en sväng i byn, där fanns ett museum
utomhus där visades verktyg för vintillverkning.



Vindrotningen från 2010 när vi var där förra gången.

Nästa ställe vi åkte till var Trier.



När vi hade ställt upp oss på ställplatsen var det dags att gå en sväng på stan.



Över bron och sedan en bit till



Det var Trier för denna gången. Efter en öl och kebab var det dags att gå tillbaka till ställplatsen.

Dagen efter när vi hade ätit frukost var det dags att åka vidare.
Vi åkte till Alsace i Frankrike.



Ställplats Bergheim
© Jan Erik Hansen, www.hkfddata.se

Under dagen gick vi en sväng på stan.



Fortfarande kvar i Bergheim.
Idag cyklar vi bland vinrankorna till Ribeauvillé



Lite bilder från stan.



När vi var klara cyklade vi tillbaka till
Bergheim.
Hit kommer vi att åka fler gånger.



Då var det dags att säga hejdå till våra bekanta från Eksjö
och till Frankrike för denna gången.
Nu åker vi mot Tyskland och Rüdesheim.



Här har vi varit ett antal gånger.
Första dagen gick vi bara en sväng på stan för att äta.
Dagen efter tog vi linbanan upp till Niederwalddenkmal monumentet



På vägen ned med linbanan började det att åska, innan vi hann tillbaka så blev vi blöta. Som tur var hade vi inte någon taklucka öppen i bilen.
Det som blev blött var vi och stolarna som var utanför bilen.

Då var det dags att lämna Rüdesheim för denna gången.
Vi tog färjan över till Bingen.



Sedan åkte vi norrut och tog in på nästa ställe.



Vi fick en plats precis vid vattnet.



En promenad på stan.



Då var det dags att lämna vinrankorna för denna gången.
Körde uppåt och stannade i Greven.



Efter en natt på ställplatsen åkte vi vidare mot norra Tyskland.
Kom fram till ställplatsen i Husum.



Gick en sväng på stan.



Nu börjar vi att dra oss hemåt åkte vi via Aventoft och till Scandinavian Park innan vi kom till Aabenraa.



Efter en natt på Ställplatsen åkte vi vidare nästa stopp blev Korsör



Gick en sväng till affären på em. när det slutade att regna.
Efter Korsör åkte vi till Köpenhamn och Bottleshop.
Sedan stannade vi en natt i Domsten.



Nu var det dags att köra till Jönköping det var denna resan.