

Danmark 2009

Vi åkte mest runt och såg oss omkring.

Middlefart kulturöen med bron i bakgrunden.



Den fede dame i Ringköping



En Bronsstaty av sik, Siken fångas i fjorden och är en Ringköpinger specialitet ihop med bröd och smör, givetvis så dricker man öl eller sprit



Ja det var Middlefart och Ringköping vi åkte en bit norrut och tittade på sandyner mm



Parkering när vi gick runt. Tyvärr kunde vi inte stå där på natten



Vi åkte vidare mot Ribe, Ställplatsen vi hamnade på heter Storcksjön



Denna bilden ligger även på Google Earth som en Panoramabild.

När man går in på Google earth och väljer gatuvy så ser man vår bil stå på parkeringen i Ribe

Ribe, en av Danmarks äldsta städer. Här kommer lite bilder därifrån



Detta var några bilder från Ribe.

Naturligtvis var vi uppe i
Domkyrkans torn.

Domkyrkan i Ribe är en av
Danmarks äldsta och största
domkyrka, den kallas också för
Vår Frue Kirke.

Hästarna på bilderna har att göra
med Ribe Vikingacenter.

Efter Ribe åkte vi vidare



Nästa stopp blev Aabenraa.
Ställplatsen i hamnen.



Vi hann även med att gå en sväng i staden.



Efter Aaberaa åkte vi vidare mot Tyska gränsen.



Någonstans läste vi att det fanns markering mitt i vägen av gränsen mellan Danmark och Tyskland.



Efter att ha handlat i Tyskland åkte vi tillbaka till Aabenraa.
Morgonen efter bar det iväg igen.
Vi tog Store Bält bron och vidare mot Själland.



Nästa stopp blev Skaelskør og ställplatsen i hamnen.



Då var det dags att åka vidare mot Köpenhamn.
Citycamp i Köpenhamn.



Efter att ha parkerat på citycamp var det dags att ta sig in till city. Vi åkte båt från Fisketorvet och hoppade av i Nyhavn.



Vi gick bort till Amalienborg och såg oss omkring.





Efter att ha gått runt vid Amalienborg gick vi ströget ner till Rådhusplatsen



Ja det var Danmark 2009

Detta var vår första resa med egen husbil.
Dagen efter åkte vi hem till Sverige och Jönköping.