

# Husbilsåret 2020

---

Här tänkte jag skriva lite om när vi är ute med husbilen under året

**Mätarställning 31/12 2019 45570**

Morgonen den 1/1 vaknade vi i Bua på ställplatsen



Vi låg kvar under dagen grått väder



Dagen efter tog vi en tur till Ullared innan vi åkte tillbaka till Bua.



Nu var det dags att åka hem.

Från den 3/1 och framåt har vi inte varit ute något med bilen.

Men den har varit i Öggestorp två gånger samt att den har varit på tvätt polering och vaxning.

På Kabe center i Öggestorp har vi satt dit ledbelysning under markisen och ändrat på eluttaget till cykelstället.

## Nu har vi kommit in i mars månad

Åkte till Eksjö en sväng  
var en sväng på stan gick på loppis och antikaffär



Nog syns det att den är polerad.



Passade på att prova ledbelysning

Dagen efter åkte vi hem

---

Nu har det gått en tid till och vi har kommit fram till påskhelgen.  
Körde till Motala och träffade bekanta på ställplatsen Södra hamnen.



### Nu har vi kommit till april månad

Påskhelgen tillbringade vi med att dels gå på loppmarknad i Motala samt att gå på stan en sväng.

Vi gick över bron och in mot centrum.



Bild från bron mot ställplatsen



Bild mot ställplatsen på andra sidan bron



Julia var med hela tiden



Nu har vi kommit till mitten av april. Besökte Hjo en helg på campingen



Vi gick en sväng på stan men det mesta var stängd, det var pga. restriktioner för Covid.

Åter till campingen.



Något i panelen att titta på



Det var Hjo för denna gång.

**Då var det dags för maj månad**  
vi tog en sväng en sväng till Skåne och Domsten



På andra sidan ser vi Danmark.  
Tyvärr kan vi inte åka dit eftersom  
gränserna är stängda.



Nu har det kommit lite fler bilar.



Det är dags att ta bussen till Helsingborg och tura  
utan att gå av båten. Två röda och en grön hör ju till.



Dagen efter åkte vi hemåt.

På väg hem åkte vi förbi Sofiero mm



Efter att ha varit hemma några dagar var det dags igen.

Denna gången åkte vi till Helsingborg och Parapeten



Helsingborgs Stallplats (Parapeten)  
© Jan Erik Hansen, www.hkjdata.se



Vi passade på att ta en tur med båten till Helsingör.

Men fick inte gå av.

Dagen efter åkte vi vidare mot Höganäs



Bild från hamnen



På väg in mot Höganäs saluhall



Ingången till Höganäs saluhall



Dags att åka vidare efter Höganäs.



Vi åkte till Skallkroken en liten fin ställplats för 10 bilar.

Lite bilder från omgivningen.



Detta var Skallkroken hit återkommer vi gärna. Skall vara bra promenadvägar runt omkring





Dagen efter åkte vi vidare upp till Bua, vi fick en bra plats och vädret började bli bättre.



Vi låg kvar några dagar och vädret blev bara bättre.



Det blev varmare satt ute och pratade med andra i husbilen bredvid.



Fin kväll innan vi skall åka vidare dagen efter.



Efter Bua åkte vi en sväng till Götene  
När vi kom fram var det dags för fika innan vi åkte upp mot Kinnekulle för att titta på ramslök



Sen när vi kom hem var det  
dags att grilla



Dagen efter besökte vi ett naturreservat och gick en runda



Husen är en gammal kvarn  
vi fikade när vi gått klart



Efter någon vecka tog vi en sväng till Hjo Camping

Vädret var fint.



Vi tog en runda till centrum köpte öl på bryggan



**Då har vi kommit fram till juni månad.**

Tog en sväng till Öland. Kollade appen på Kapelluddens camping skulle vara nästan fullt.



Så här såg det ut när vi parkerade på campingtomten.



är låg vi två dagar gick en sväng i Borgholm det mesta var stängt



Efter Borgholm åkte vi till Kårehamn

Fick en bra plats ute på kajen



Gick en sväng och fotograferade några blommor



Kvällen var ok men det var lite regn.  
Vi åt på Kårehamns Fisk & Havskök

Efter två dagar i Kårehamn åkte vi vidare till Kalmar



Vi gick en runda i Kalmar och passade på att ta en Tysk pilsner



Vi åkte till Eksjö för att fira midsommar



Under helgen åkte vi runt och såg oss omkring  
Torpön och omgivningen däromkring.  
Vi kollade på campingen vid Torpön där var det fullt.



Dagen efter åkte vi vidare ner mot Skåne.  
Ställde oss vid Erikslund rastplats i Ängelholm.



Det var en del bilar där vad dom gjorde vet vi inte.



Men vi kunde köpa lite öl av dom.



Det var lite trafik på natten men ingenting som man störde sig på

Dagen efter åkte vi till Helsingborg och Parapeten



När vi kom dit var det inte många bilar där men det fylldes på blev inte fullt.



Vi turade med båten på dagen och gick en runda i Helsingborg

Då åker vi vidare och kommer till Bua



Det var fullt på första raden.



Eva & Håkan var med och vi åker vidare under morgondagen.

Då kom vi fram till Fotö och ställplatsen där.



För att komma dit var man tvungen att passera både bro och färja.



På kvällen fick vi se en fantastisk solnedgång

Vi fortsatte mot Öckerö fick 2 bra platser



Naturligtvis var Julia med  
Dagen efter åkte vi vidare men Eva & Håkan stannade kvar

## Framme i Henån



Det var lite regn och åska men det lättade under dagen.

På kvällen var det ett gäng som spelade dragspel mm.



Här var vi två nätter innan vi åkte vidare.



### Åkte vidare mot Lysekil och ställplatsen



Det var lite bilder från Lysekil ja det blev en räkmacka från Bengts Fisk

Vi gick även en sväng på stan



Efter Lysekil tänkte vi åka till Trollhättan, vi tog vägen förbi Ellös men det var inget vi fastnade för.  
Åkte till Henån igen.



Denna dagen gick åt till att laga lådan på vänster sida i bilen.  
Eva och Håkan var här

Dagen efter åkte vi vidare ner till Ängelholm.  
Vi åkte en sväng med tåg till Helsingborg och turade över.



**Nu har vi Kommit in i juli månad.**

Efter Ängelholm åkte vi mot Öland.

Vi åkte till Kårehamn.



Vi stannade i Kårehamn ytterligare en natt

Dagen efter åkte vi vidare norrut stannade vid Valle i kroken



Kom till Byxelkrok men det blåste



Vi åkte vidare mot Sandvik det var lika blåsigt där så vi bestämde oss för att åka hem  
Vi passade på att äta i Sandviks Kvarn innan vi åkte mot Jönköping.



Vi tog en helg på Hjo Camping.



Det var många gäster där



Det var bra väder. Vi gick en sväng mot centrum.

**Då var vi inne i augusti månad.**

Vi åkte en sväng till Helsingborg och Parapeten.



Vädret var kanon och vi satt ute hela kvällen.

En av husbilsgrannarna fixade livemusik en tjej och kille var där dom spelade och sjöng.

Dagen efter turade vi en sväng och på söndagen åkte vi hemåt



Denna helgen åkte vi till Bua.



Vädret var fin och vi satt ute det mesta av dagen



Vi var kvar på lördag det var kanonväder.  
På söndagen åkte vi hem.

## Nu har vi kommit till september

Då var det dags att åka en runda igen.

Vi tog vägen via Danmark bron och till Rödby .Ingen kontroll på bron.



Vi passade på att äta vid Pipershus



Dags att åka av färjan i Puttgarden



Nästa stopp blev Bordershop



Framme vid ställplatsen i Grossenbrode



Eva och Håkan bokade en plats åt oss



Vi låg kvar i Grossenbrode ytterligare någon dag.

Efter Grossenbrode åkte vi inte så långt.

Heiligenhafen ställplats



Vi gick en sväng in mot centrum.



Passade på att ta en öl på torget  
Vi tog vägen runt sjön på vägen hem



Corona regler gällde vi fick bara gå på ena  
sidan så att vi inte mötte någon.



Då var det dags att åka vidare vi stannade i Rendsburg



Vi fick bra platser i första raden, kunde sitta ute ända till kvällen



En del fartyg passerade i kanalen





Nästa ställe vi åkte till var Schleswig



Det var många bilar på ställplatsen och den fylldes på snabbt



Byggnadsställningar runt hela domkyrkan



Eva & Håkan fortsatte upp till Flensburg men vi stannade ytterligare en natt

Vi åkte vidare och träffade Eva & Håkan vid Citti i Flensburg.  
Vi slog följe och åt på ett ställe på Fyn.  
Efter det åkte dom till Sverige och vi stannade i Korsör



När vi kom dit höll dom på att göra om ställplatsen  
Förbättring för husbilar med ström och platser hela året



Några bilder över Stora bältbron



Då var det dags att lämna Danmark  
Nästa ställe vi kom till var Barsebäcks hamn



Några bilder från hamnen och ställplatsen



Dagen efteråt åkte vi hem.

## Nu är vi inne i oktober

Dags att åka en sväng igen

Efter sedvanliga stoppen på Bottleshop i Köpenhamn och Pipershus för matuppehåll.  
Stannade vi i Kalvehave.



Det var vi och



här.

någon mer bil

Dagen efter åkte vi vidare mot Tyskland.

Efter stopp i Bordershopp åkte vi till Grossenbrode ställplats



Här var det många lediga platser  
Vi stannade i två dagar

Vi fortsatte och besökte Fleggard & Calles i Heiligenhafen

Vi åkte till Rendsburg



Vi fick plats i första raden senare på dagen blev det fullt.



Som vanligt var det en del båtar som passerade



Efter Rendsburg åkte vi vidare.  
Kom till Ställplatsen i Schleswig



Efter Schleswig tog vi svängen förbi Scandinavia Park och Citti  
Sedan åkte vi till Korsör



Vädret var halvdant

Det var lite bättre dagen därpå



Då har vi kommit till Sverige igen  
Stannar i Helsingborg.



Eva och Håkan kom till Helsingborg



Dagen efter åkte vi hemåt



## Nu har vi kommit till november

Denna helgen tog vi en sväng till Bua.



Det var Bua en fredag till söndag

**Nu är det december**  
Vi åkte till Bua för att fira nyår



Det var detta året i Husbil

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lite om antal mil mm |        |
| Den 1/1 2020:        | 45570  |
| Den 31/12 2020:      | 55519  |
| Antal liter diesel:  | 1110 L |