

Husbilsåret 2021

Vi vaknade i Bua på nyårsdagen.



Vi låg kvar och åkte hem den 3 januari.



Det var några bilder från hamnen den 1 Januari 2021

Efter att vi kom hem från nyårsfrandet så har vi inte varit ute med bilen.

Nu har vi kommit in i Mars månad och det var dags att åka en sväng.



Vi kom till Bua på Em ca 7 platser lediga.



Kvällen var fin.



På söndagen åkte vi hem.

Då har vi kommit till April månad.
Första resan gick till Hjo camping.



Vi gick en runda in till stan och tog en öl



Under dagen satt vi ute det mesta av dagen



Dagen efter var det påskafton.

Påskhelgen på Hjo camping.
Vi gick en sväng på stan. Bra väder.

När vi kom tillbaka till campingen var det dags att äta lite.

Smörrebröd



Det var bra väder så man kunde vara ute.



Senare på dagen var det dags att grilla.



Det var påskhelgen på Hjo Camping.

På söndagen blåste det lite mer och det var inte lika varmt.

Efter Hjo åkte vi vidare och kom till Lysekil.



Efter någon dag i Lysekil var det dags att åka vidare.



Vi åkte söderut och hamnade i Halland



Framme i Bua på ställplatsen.



Det var som vanligt i Bua.



En fin kväll blev det.

Då var det nästa dag och vi åkte vidare till Varberg.



Det var ok väder så vi kunde sitta ute



Det var lite från hamnen i Varberg.

Vi gick en sväng på stan och passade på att äta ute

Då flyttade vi en bit söderut igen åkte till Helsingborg och Parapeten.



Vi turade med båten fram och åter.
handlade lite i shoppen på båten.
Det började blåsa och hagla när vi gick av båten och
bort mot bilen.

Bläste hela natten det var 4 bilar på Parapeten.

Vi åkte hemåt tömde hos BIÖ

Fikade och tittade på bilar.



Bilen inställd i garaget

Då var det dags att åka en sväng igen.
Denna gång till Ulricehamn och Prångens camping



Vi fick en bra plats.



Satt ute det mesta av dagen.

Dagen efter gick vi en sväng på stan



På söndagen åkte vi hem.

Då har vi kommit fram till slutet på april och vi tog en sväng till Helsingborg



Vi fick en bra plats det var några bilar på Parapeten när vi kom.



Bra väder vi kunde sitta ute. Varm och soligt

På kvällen var det en del buskörning



Men det var några som patrulerade med jämna mellanrum



Dagen efter turade vi med båten



Kvällen var fin.

Dagen efteråt åkte vi hem.

Då var det dags att ta en tur igen. Denna gång mot Stockholm och Kapellskär.
Vi kollade några platser att stå på först Stavsjö rastplats sedan några ställen i Nyköping.

Vi hamnade till slut på Kiladalens golfbana utanför Nyköping.



Dagen efter fortsatte vi mot Kapellskär.

Kapellskärs camping



Ja då var vi på plats.
Vädret visade sig från bästa sida och vi kunde sitta ute



Fortfarande på Kapellskär
Vi gick en sväng under dagen och tittade oss omkring.
Vi såg både Viking Line och Silja Line

Samt en del andra



Vi såg även minnesmärket från Estonia.



Det var en promenad runt hamnen i Kapellskär.

Ännu en dag i Kapellskär.
Denna dag åker vi mot Mariehamn utan avstigning.



Det var vad vi såg av Mariehamn denna gången.

Tillbaka på campingen



Efter ytterligare en dag på campingen var det dags att åka hemåt.
Vi åkte med Eva och Håkan till Mantorp där vi åt middag, sedan åkte dom vidare mot Eksjö
och vi mot Jönköping.

Framme i slutet av Maj månad.
Det blev en tur till Motala.



Det var kanonväder, vi kunde sitta ute.



Vi gick en sväng på stan innan det blev kväll.



Dagen efter åkte vi hem besökte Brunneby musteri och tog vägen via Mantorp.
Sedan åkte vi gamla vägen hem till Jönköping

Då har vi kommit till Juni.
Vi åker en sväng ner till Helsingborg.



Dagen efter turade vi med båten till Helsingör.
När vi åter kom till Helsingborg började det blåsa och regna.



Hela bilen gungade på natten och det var saltvatten på hela sidan. Tång blåste över och la sig på vägen.

En fördel det var ingen buskörning på natten.

Vi åkte hemåt för tvätt av bilen mm.

Juni månad och midsommar. På Råå Camping



Dagen efter gick vi en sväng in mot Råå samhälle

Vi var ute och tittade på dansen kring stängen.



Nu var det dags att åka hemåt.

Dags att åka en sväng.
Denna gång gick det till Fåglum
Fint hus som min syster har flyttad till.
Vi satt ute på kvällen.



Vi passade på att spela boule



Sen var det dags att äta sill och potatis med en snaps till



Kommit fram till mitten på juli dags att åka lite längre.

Efter stopp i Köpenhamn för att handla i Bottleshop

åkte vi vidare mot Kalvehave

Vi stannade vid Pibershus där vi åt.

Sedan åkte vi och hälsade på släkt i Vordingborg.



Därefter åkte vi till ställplatsen i Kalvehave hamn



Det var lite fler bilar här mot vad det har varit innan.

Kvällen var fin och vi kunde sitta ute.



Dagen efter åkte vi vidare mot Tyskland



Efter ett besök på Bordershoppen åkte vi mot Grossenbrode



Kom fram till ställplatsen det var många bilar där.



Vi fick en bra plats



Här stannade vi i två dagar.

Efter besök på Calles, Fleegard och Getränkemark fortsatte vi mod ställplatsen i Heiligenhafen.



Vi var inte ensamma på ställplatsen fast det ser så ut.

Vi åkte med tuff-tuff tåget in till centrum.

Tog en öl på torget.



Sedan åt vi på vårt favoritställe i Heiligenhafen
Seestern



Efter Heiligenhafen åkte vi vidare mot Rendsburg

Kom till ställplatsen på Terrassen



Vädret var perfekt gick att sitta ute.



Kvällen blev fin vi gick till restaurangen och åt schnitzel

Dagen efter åkte vi under kanalen och till den andra ställplatsen där.

Nästa ställe vi stannade på.



Det var en del fartyg som passerade



På kvällen var det
belysning på bron

En passagerarbåt passerade på kvällen



Efter några dagar i Rendsburg åkte vi vidare denna gång till Schleswig



Fick en bra plats längst fram mot vattnet.



Holm är en liten fiskeby från början

Många fina hus.

Synd att man inte har kunnat komma

in i kyrkan.

Under dagen gick vi en sväng bort mot Holm



Ytterligare en dag i Schleswig

Vi kommer att besöka Domkyrkan i Schleswig

Men vi väntar tills morgondagen



Det var lite dåligt väder för tillfället.



Dagen efter var vädret bättre



Det var domen i Schleswig alla byggnadsställningar var nästan borta och det mesta var klart.

Då lämnade vi Tyskland för denna gång.



Kom till Åbenrå ställplats.

Mycket folk på platsen och ställplatsen blev full på kvällen.



Dagen efter åkte vi tvärsöver Jylland



Ställde in kursen på Römö

Römö ställplats många platser.



Hit åker vi nog någon mer gång.

Toppen plats och allt var ok

Efter Römö åkte vi vidare.

Nästa ställe vi stannade på var Korsör



Vädret var bra.

Vi gick en sväng i hamnen



Kvällen blev fin



När vi kom var det inte många bilar. Det blev fullt innan kvällen.



Dagen efter åkte vi hem till Jönköping

Efter en natt hemma och omlastning av bilen åkte vi mot Skåne



Kom till Helsingborg och Parapeten.

Kvällen blev fin

Dagen efter åkte vi över till Helsingör.



Passade på att äta på torget



Besök i ostaffären blev det med



Idag tänkte vi åka vidare men ändrade oss och flyttade till en plats nära hamnsidan.



Kväll över Helsingborg



Då var det dags att åka vidare. Kom fram till Malmö.



Utsikt mot Öresundsbron



Öresundsbron på kvällen.



Fin kväll blev det.



Vi åkte vidare till Trelleborg



Det kom bilar hela tiden och det var alla sorter



Efter en sväng till Kåseberga åkte vi tillbaka till Malmö.



Dagen efter gick vi en sväng i Limhamn.

Hittade ett ställe som vi åt på



Vi träffade på en folkabussmodell 1951
allt han har gjort med den var bromsar som skulle fungera



Vi lämnade Limhamn och kom till Tryde



Här var det mycket att titta på.



En rejäl tripp in i nostalgins fotspår

Efter nostalgitrippen åkte vi vidare hamnade i Ystad.



Lite skillnad sedan förra gången vi var här.

Bom in till ställplatsen mm.



Vi gick en sväng på stan hittade en fin dörr. Passade på att äta ute innan vi gick ner till hamnen igen



Efter Ystad åkte vi vidare mot Listerlandet

Kom till Hällevik



Vi gick en runda och såg oss omkring i hamnen



Vi passade på att äta på Dagnars hamnkrog.

Kan rekommendera maten där.

Dagen efter åkte vi hemåt.

Det var dags att ta en liten sväng till Hjo



Vi gick en sväng ner till hamnen och passade på att ta en öl



Efter två nätter på Hjo Camping åkte vi hem.

Då var dagen kommen som slutade med att åka Kabe



Mätarställning på Kaben var
63035 Km när vi lämnade den
Det blev en Concorde Carver



Mätarställning när vi tog över var
122803 Km när vi hämtade den.

Första resan med Concorden blev till Bua



När vi var där var det fint väder och hamnen har fullt upp med att plocka upp båtar.



Efter helgen åkte vi hemåt men passerade Forsbergs i Hyssna.

Då var det dags att åka en sväng vi åkte till Helsingborg.

Där var det fullt.

Vi åkte vidare till Domsten 1 bil och en husvagn.



Det regnade och blåste hela dagen. Dagen efter fortsatte vi mot Danmark.

Var inne på Bottleshop i Köpenhamn och bytte back. Åkte vidare och stannade vid Pipershus för att äta lite.



Åkte vidare till Kalvehave ställplats



Brugsen var öppen köpte ost "Gamle Oles Far".

Nu var det dags att åka mot Rödby.

Efter färjan var det dags att shoppa lite på Bordershoppen innan vi åkte till Grossenbrode.



Här stannade vi i två nätter.

Gick till stranden för att äta.
Schnitzel blev det.

Dagen efter paxade vi platsen och åkte till Fleegards och Calles i Heiligenhafen

Det var bra väder så vi kunde sitta ute.



Sedan blev det Rendsburg



Vi fick plats i första raden



Färjan på plats men inte igång.



Skall testköras ett antal veckor



Kvällen blev fin



Vi passade på att äta på Restaurangen på kvällen

Vi åkte vidare till Schleswig



Ställplats Schleswig (Ny Infart)
© Jan Erik Hansen, www.hkfddata.se

Bra väder vi satt ute till sent.



Dagen efter åkte vi till Flensburg



Citti Park Flensburg
© Jan Erik Hansen, www.hkfddata.se

Vi övernattade på Citti-Parks parkering

Satt ute på med några andra från Sverige och pratade.



Då var det dags att lämna Tyskland för denna gång



Vi åkte till Korsör.



När vi var klar med parkering



Var det dags att ta en sväng mot centrum



Vi åkte till Karrebæksminde



Næstved Sejlklub Karrebæksminde
© Jan Erik Hansen, www.hkfdata.se

Det är en fin ställplats i hamnen.



Det mesta var stängd när vi var där



En häftig bro som vi passerade



Då var det dags att lämna
Karrebæksminde och Danmark för denna gången



Då har vi kommit till Sverige igen.

Stannade i Helsingborg



På kvällen passerade många poliser
Parapeten och sa till bilarna som körde där.

Dagen efter åkte vi till Bua



Båtar togs upp på land



Kvällen var fin



Dagen efter åkte vi hemåt via
Forsbergs i Hyssna

Åkte till Bua en sväng



Mulet hela dagen

Kvällen var fin



Vi åkte hem efter två nätter

Då har vi kommit till slutet på året vi kör en repris från 2020 och åker till Bua



Det var inte fullt på första raden ca 13-14 bilar på kvällen



Disigt och dimmigt både den 30 och 31 samt regn till och från

Mycket fyrverkeri på kvällen

Det var detta året i husbilen

Körsträckor i båda bilarna

Mätarställning Januari	Kabe	55519	7516
Mätarställning September	Kabe	63035	
Mätarställning September	Concorde	122803	3381
Mätarställning December	Concorde	126184	
Totalt antal km			10897