

Resa norra Tyskland mot östra sidan  
2011

Vi åkte på bron över till Danmark



Första natten i Danmark vid Faröbron



Dagen efter var det dags att åka vidare.  
Färjan Gedser - Rostock



Första natten i Tyskland på en ställplats  
som heter Surfcenter Wustrow.

Koordinaterna som står i Bordatlas  
stämmer ej.

Så det blev lite felkörning till att börja  
med.

Ställplatsen ligger bakom huset på  
bilden.



Ställplatsen är perfekt för sol och bad.  
Men detta var sista dagen med sol.



Det var Wustrow.  
Nästa anhalt blev Lohme och ställplatsen Wohnmobilplatz am Dorfladen



Gångväg ner till hamnen i Lohme.  
Svanstenen i Lohme



Efter Lohme tänkte vi oss ut mot Rügen och någon ställplats där.  
Men vädret var som sagt emot oss.



Ett ställe vi besökte i regnet var Prora



Eftersom det regnade hela dagen åkte vi ifrån Rügen och hamnade i Greifswald.  
Regnet varade 24 timmar med 5 minuters uppehåll ibland.

Tyvärr har jag ingen bild därifrån men ställplatsen heter.  
*Caravan-Camping am Museumhafen.*

Dagen efter åkte vi vidare och hörde på radion om  
översvämningar i Greifswald

Nästa ställe vi åkte till var Travemünde och ställplatsen  
*Am Fischereihafen*



Efter Travemünde åkte vi vidare till Rendsburg.  
Ställplats *Rendsburg Wohnmobilhafen (Cafe-Eiderblick)*



Vi var och tittade på järnvägsbron över Kielkanalen. Tyvärr var det reparation på hängfärjan som gick under bron. Vi tog även en promenad i Rendsburg stad.



Då var det dags att åka vidare. Siktet inställd på Schleswig.  
På vägen dit åkte vi och tittade på lite av varje.

Vi åkte till Friedrichstadt och såg oss omkring, vidare ut mot Sankt Peter-Ording.



Dessa två såg vi efter vägen.



Då var vi framme i Schleswig på ställplatsen.  
*Wohnmobile Hafen*



Vi var i Schleswig två dygn.  
Gjorde även ett besök i Domkyrkan



Det var tätt mellan bilarna men stolar och bord fick vi plats med när vi träffade ett par ifrån Staffanstorp





Efter Schleswig var det dags att ställa in riktningen mot Danmark.  
Vi tänkte först Ribe men vädret var inte med oss så vi åkte till Aabenraa.



Efter Aabenraa åkte vi vidare till Skaelskør och vidare till  
Köpenhamn innan det var dags för hemfärd.

