

# Rhen – Mosel 2010

3/9-16/9

Vi åkte iväg på kvällen den 3/9  
stannade i Örkelljunga

Dagen efter var det dags att åka  
vidare vi tog bron över till Danmark  
därefter färjan Rödby- Puttgarden



Första stället vi stannade på var Celle och ställplatsen där.  
På kvällen gick vi en stund i Celle och såg oss omkring



Lördag kväll inte mycket liv.



Ja det var Celle för denna gången.

Dagen efter gick resan vidare mot Rhen-Mosel



Vi kom fram till Rhen vi ställde in kosan mot Braubach och ställplatsen där, det var fullbelagt, så vi fick köra vidare. Fick åka en liten färja över Rhen till Boppard.



Till slut kom vi fram till campingplats Loreleyblick där vi låg över natten.



Vi åkte vidare mot Rüdesheim och stannade till i Oberwesel.



Nu närmar vi oss Rüdesheim.  
Men först är det färja från Bingen.



Campingen i Rüdesheim.



Resterna av Hindenburgbrücke.  
Ligger precis bakom campingen i Rüdesheim



Efter Rüdesheim åkte vi vidare mot Mosel och hamnade i Saarburg vid floden Saar



Ställplatsen i Saarburg med brödservice på morgonen.



Vi besökte Saarburg som har ett vattenfall mitt i stan



Efter en natt i Saarburg var det dags att åka vidare.  
Vi tog vägen förbi Trier och Porta Nigra.



Då var det dags för nästa ställplats, Mehring precis i kanten av Mosel, restaurang på ställplatsen och granne med en annan ställplats där man kan prova vin.



Efter en natt i Mehring och en stor schnitzel på restaurangen kvällen innan så var det dags att åka vidare.

Vi gjorde ett uppehåll i Neumagen-Dhron på väg till ställplatsen i Wintrich, som vi tänkte stanna på nästa natt.



Framme i Wintrich. Det var vinfest på kvällen där årets vindrottning skulle krönas.





Kröning av vindrottningen i Wintrich.



Dagen efter var det dags att fara vidare.  
Nästa anhalt blev Zell-Mosel, där vi låg på campingen.



Lite bilder från Zell.



Vi låg två nätter på campingen i Zell. Där vi träffade några som vi var ute och åt och köpte vin med. Trevligt sällskap från Norrland och Skåne



Efter två dagar i Zell var det dags att åka vidare.  
Åkte Mosel upp. Passerade under Moselbrücke Winingen.



Höjd 137 M  
Längd 218 M  
Byggår 1972

Vi åkte vidare mot Mayschoss



Detta var det sista vi såg av druvor på denna resa.  
Dagen efter åkte vi till Heiligenhafen sov där en natt  
innan vidare färd mot Danmark och Sverige.

