

RESEBERÄTTELSE RHEN – MOSEL 2008

Den 26/6 2008 bar det iväg
, Vi som åkte på denna resan var Maud, Inger, Rune och Jan Erik, vi möttes upp i
Ängelholm hos Vår syster och hennes man. Efter att ha ätit och druckit kaffe så
började vi första delen mot Malmö och bron över till Köpenhamn.



Efter att vi passerat bron bar det iväg ner mot Rödbby för färjan till Puttgarden.
Vi låg på ställplatsen i Heligenhafen
Vi kom dit på kvällen efter lite felkörning som berodde på vägarbete.



Morgonen den 27/6 åker vi vidare mot Köln.
Efter vägen sammanstrålar vi med vår bror som är på väg hem.
Vi äter tillsammans på en restaurang efter det bär det av söderut mot Köln.



Framåt eftermiddagen så är det dags för kaffestopp. Maud dukar Inger kokar kaffe



Efter kaffet bär det i väg igen mot Köln som vi kom till på kvällen.
Stellplatsen som vi låg på heter Köln-Riel



Den 28/6 efter en natts sömn var det dags att besöka centrala delarna av Köln, att hitta parkering var inte det lättaste, men vi lyckades till slut



Efter besöket i Kölnerdomen åkte vi vidare mot Rhen och vinrankorna.
Nästa stopp på vägen är Koblenz.
Platsen där Rhen och Mosel går ihop, "Deutsches Eck" besökte vi den 29-30 /6



Efter någon dag på campingen bär det vidare och vi följer Rhen en bit.

Den 30/6 åkte vi upp till Lorelei.klippan



Här i den förtrollande Mittelrheintal – på Unescos världsarvlista – där Rhen i smala kurvor grävt sig ner genom Hunsrück och Taunus, reser sig den världsberömda Loreleiklippan. De smala dalarna, den obändiga floden och det hemlighetsfulla ekot har i hög grad bidragit till sägnen om den blonda flickan på klippan. Med lockande sång och hemlighetsfull skönhet lockade hon förr i tiden fartygen på Rhen in i fördärvet.

Sägner har funnits sedan urminnes tider, men det var verserna av Heinrich Heine med den melankoliska melodin av Friedrich Silcher som gjorde Lorelei världsberömd. Lorelei finns där fortfarande, men hon tar inte längre livet av någon. Vartannat år väljs den vackraste av de unga kvinnorna i regionen till Lorelei.



Inger och Rune på Loreley klippan

Färden går vidare och vi följer Rhen ner mot Rüdesheim som är nästa mål.
Efter vägen stannade vi till och handlade lite vin



Rune testar en vinpress



På Em den 30/6 kom vi fram till campingen i Rüdesheim
Här stannade vi ett par dagar



Den 1/7 Rüdesheim



Här åt vi och firade Maud 50 år



Promenad på Drosselgasse, vinprovning och besök i Kloster

Vi åkte vidare mot Trier och Porta Nigra



Efter besöket i Trier följer vi Mosel uppåt.

Vi stannade i Schweich på campingen
På kvällen och natten åskade och regnade det.
Dagen efter åkte vi vidare.



Tyvärr har jag inga egna bilder utan fick låna dessa bilderna av Kingen (HBK 2)
Husbilsklubben gick vi med i ca 1 månad innan vi åkte

Vi kom till Trittenheim & Bernkastel Kues



Cafe Hansen Nej det är inte mitt!!

Vi kom fram till campingen Mosel Island vid Treis Karden



Detta ekipage såg vi utanför campingen



Efter en natt på campingen åkte vi vidare mot Cochem

På väggen kunde man läsa om hur högt vattnet i Mosel har varit



Vi gick runt i Cochem och Rune hittade en kompis



Det var Mosel vi åker vidare

Nu har vi åkt vidare och kom fram till Nürburgring



Efter att ha tittat på lite testkörningar så bar det vidare.
Natten tillbringade vi på ställplatsen i Köln



Efter natten i Köln bär det vidare och vi kommer till Celle



Rune tittar på lite byggnadskonst



Sista övernattningen i Tyskland denna gången,
ställplatsen i Heligenhafen



Middagen avnjöt vi på Seestern.
Det blev wienerschnitzel och öl.

Senare på kvällen så stötte vi på HBK 2 och HBK 13. Som vi pratade med lite.