

# Tyskland 2014

Planeringen började vi med efter jul och nyårshelgerna Vi planerade att åka till Berlin och sedan vidare mot Usedom och Peenemünde och därefter åka ut till Rügen för att följa kusten mot Danmark och bron till Sverige.

Planeringen ändrades i slutet på mars månad när jag fick tag på biljetter till Rolling Stones den 1/7 på Tele2 Arena i Stockholm. Så vi hoppade över Berlin för denna gången

Första anhalten blev Faröbron i Danmark



Dagen efter bar det iväg mot Rödbby och färjan till Puttgarden



Det blev även en vandring runt Binnensee och mot Seebrücke



När vi kom iland på tyska sidan så var det dags att handla lite för att ha under resan. Nästa ställplats blev Heiligenhafen. Kanske var det . sista gången på just denna platsen. Det kommer att anläggas en ny ställplats men var vet vi ej för tillfället





## Dagen efter åkte vi vidare mot Wismar

Det var fullt på ställplatsen i Wismar så vi åkte till Neuklostersee



Vi var ute och gick i Neukloster. Det var väldigt lugnt anledning till detta var att Tyskland spelade fotboll på kvällen

Dagen efter bar det iväg igen. Nästa anhalt blev Dranske



Så här såg vägen ut in till ställplatsen/campingen



På vägen dit passerade vi en ort vid namn

Richtberg



På monumentet stod det text på ryska vad det handlade om vet vi ej.





## Då var det dags att fara vidare mot Prora-Binz

Nästa ställe att övernatta på är ställplatsen Prora Binz



En liten fiskeby vid namn Vitt



Efter besöket på Kap Arkona var det dags att ta in på Prora Binz. Efter att vi parkerade på ställplatsen bar det iväg med buss till Binz



På vägen dit passerade vi Kap-Arkona och tillbringade några timmar med att gå runt och titta.



Nästa besök på Rügen skall vi även besöka bunkrarna som finns vid fyrarnas omedelbara närhet



Det är mycket kvar att titta på i Binz. Så ett besök till om några år kommer det att bli



## Dagen efter åkte vi vidare efter ett besök på KdF Museet Prora



Museet var på alla våningsplanen och handlade om vad byggnaden skulle ha används till och vad den användes till under DDR tiden  
Nedanför följer lite bilder inifrån museet



Det var några av bilderna därifrån det var mycket att se och värt besöket.

## Efter besöket på Prora museet åkte vi vidare till Greifswald

Förra gången vi var här så regnade det hela tiden det gick bättre i år



Swedenstrasse Vi hittade en del som hade med den Svenska storhetstiden att göra.



Universitetet i Greifswald Sveriges äldsta universitet





## Efter en dag i Greifswald var det dags att åka vidare

Vi åkte till Peenemünde och museet där.  
Ställplatsen.



Ingången till museet är inrymt i en bunker



Själva museet är inrymt i det gamla stenkolskraftverket den enda byggnaden som är kvar sedan det var en försöksanstalt för raketforskning



Bilder på nygjorda kopior av raketer som tillverkades i Peenemünde. Några av provskjutningarna hamnade i Sverige



## Efter Peenemünde bar det iväg till Seebad Ahlbeck



Sandskulptur som fanns vid seebrücke

London – Usedom står det på bilen



Infarten till ställplatsen i Ahlbeck

På denna ställplats mötte vi kompisar från Husbilsklubben





## Då var det dags att åka vidare vi bestämde oss för att prova Wismar igen

Denna gången gick det bättre. Här är infarten till  
ställplatsen



Alter Schwede



Två "Schwedenköpfe"



Ytterligare en stad med svensk historia

to the harbour in order to block off the harbour basin  
and in this way, as necessary, to deny access to ships.  
In front of the portal of the baroque building stand  
the so-called „Swedish Heads“ which during the  
Swedish reign marked the navigable channel into the  
harbour on wooden pylons.

### SCHWEDENZEIT



Von 1648 - 1803 gehörte Wismar  
zum schwedischen Königreich.  
In dieser Zeit wurde die Stadt zu  
einer der größten Seefestungen  
Nordeuropas ausgebaut.  
Nach 100-jähriger Verpachtung  
kehrte Wismar 1903 endgültig  
zu Mecklenburg zurück.

Vi hittade även en skivaffär med begagnade vinylskivor väl värt ett besök och dit kommer vi att åka fler gånger



**Efter Wismar var det dags att åka vidare.  
Nästa anhalt blev Schleswig.**

Här har vi varit förut vad som var nytt är infarten till ställplatsen och en helt ny servicebyggnad höll på att färdigställas



Efter Schleswig åkte vi till Aabenraa i Danmark och sedan vidare till Sverige.  
Efter en natt i Ängelholm åkte vi hem för att packa om husbilen för vidare äventyr  
mot Stockholm och Rolling Stones





## På väg mot Stockholm passade vi på att besöka Bergs slussar

Ställplatsen Bergs slussar



Ja det var en svart himmel och det åskade rejält några mil bort . Norrköping och det området var värst drabbad



Vi åkte vidare mot Stockholm och stannade en natt på Bredängs Camping

Dagen efter var det inte så långt att åka fram till Långholmen





## Ja då var vi i Stockholm

Ett besök på Långholmen.



Skansen och ABBA Museet hann vi också



Det var mycket att se på Skansen Men den här lille krabaren känner vi igen från julafton

Utställning Av ABBA Skivor som har sålts bra



Det var Skansen och ABBA museet



## Stockholm och Rolling Stones

När vi var ute på stan fick vi se att det började bli folksamling utanför Grand Hotel



Det var Mick, Ronnie, Keith och Charlie på väg till spelningen.



På väg mot Tele2 Arena



Spelningen skulle man kunna se fler gånger så bra var den. Vi var kvar i Stockholm ytterligare en dag innan vi åkte hem. Veckan efteråt åkte vi till Öland några dagar. Detta var lite av resorna med husbil 2014