

Tyskland 2016

Ja då var det dags att åka med vår nya Kabe

Bilen hämtade vi den 16/6



På fredagen packade vi för att åka till Tyskland via Skåne och Danmark.

Lördag är det dags att åka iväg vi stannar till i Ängelholm.

På kvällen inviger vi husbilen med bubbel och grillar hamburgare.



Tyskland 2016

Då var det dags att åka vidare från Ängelholm.

Men eftersom vi har haft det lite stressigt kom vi på att allt inte var med.

Åter till Jönköping för att hämta det sista men vi ville ju inte vara hemma så vi åkte till Bua



När vi var i Bua så fastnade en lucka till överskåpet.

Vägen fick gå via Falkenberg och Campea dom fixade luckan och så fick vi lite goda råd om hur man skulle mäta temperaturen i kylskåpet.

Nu åker vi vidare efter ett stopp i Bottleshop så åker vi vidare till Kalvehave

På kvällen fick vi besök av släkt från Danmark.



Tyskland 2016

Ja nu styr vi vidare mot Tyskland kom fram precis så att det bara var att åka på färjan direkt



Sedan när vi kom över så tog vi det vanliga besöket i souvenirbutiken.



Vi åkte sedan vidare och stannade i Grossenbrode där träffade vi några andra i husbilar som vi mött tidigare.

Senare på kvällen satt vi ute och pratade.

Dagen efter åkte vi vidare vi mot östra Tyskland. De andra vi tillbringade kvällen med skulle åka mot Greven och sedan vidare söderut.



Tyskland 2016

Vi kom fram till ställplatsen Pepelov. Det var en camping som drev ställplatsen med mycket fina toaletter och bra service från ägarna till campingen.

Restaurangen var bra och vi åt schnitzel.



Vi gick en runda runt campingen på kvällen.

Tyskland 2016

Dagen efter åkte vi vidare förbi Bad Doberian och Rostock skulle ha stannat på ställplatsen Zingst.

Men det blev inget, vi hade tänkt oss en natt dom ville ha betalt för två.

Åkte till Barth och en ställplats i Westhafen.



Ställplats Barth

© Jan Erik Hansen, www.hkfdatas.se

När vi var klara med parkeringen av bilen var det dags att gå en runda på stan



Det fanns en restaurang i närheten så vi åt ute schnitzel och till det drack vi öl.



Tyskland 2016

Nu är det dags att fara mot Rügen vi tog sikte på ställplatsen Altenkirchen.
Tyvärr fullt så det fick bli campingen istället. Infarten till camping och ställplats är samma.



Ställplats Altenkirchen
© Jan Erik Hansen, www.hkfdafa.se



Riktigt varmt denna dag och på kvällen så kom det ett åskväder och regn.

Vi körde med AC på dagen det visade sig sedan när vi checkade ut.

Det gick åt lite ström!!



Tyskland 2016

Nästa ställe vi kom till var ställplatsen Oase Rügen.



När vi hade parkerat cyklade vi in till Binz.



Vi stannar en dag till på ställplatsen

Tyskland 2016

Ny dag och vi åker buss från ställplatsen in till Binz

Sedan åker vi ett litet tåg till Jagtschloss Granitz



Bild på slottet och ja vi var uppe i det högsta tornet. Trapporna upp till tornet.



Det var mycket att se och det var verkligen värt ett besök. Högst upp var det en fantastisk utsikt.



Tyskland 2016

Nästa ställe vi stannade på för natten var Stralsund.



På vägen dit passerade vi den vita staden Putbus.



Tyskland 2016

Efter parkering på ställplatsen var det dags att gå in till stan ett tag.



Här var lite bilder från Stralsund. Sedan åt vi schnitzel framför rådhuset innan vi gick tillbaka till ställplatsen.



Tyskland 2016

Nu var det dags att åka vidare till Seebad Ahlbeck

Här har vi varit förut och fick en bra plats hos gubben som har hand om det.



Vi tog fram cyklarna och cyklade till Polen



Det var lite bilder från gränsövergången till Polen



Tyskland 2016

Då var det dags att åka vidare, nästa ställe vi siktar in oss på är Waren Mûritz



Det var campingen som skötte denna platsen.

Denna dagen tog vi det lugnt och var hemma i bilen.

Vi passade på att äta i restaurangen som finns på campingen.

Dagen efter satte vi kurs mot Stove Strand.

Tyskland 2016

Idag åker vi vidare till Stove strand ställplatsen sköts av campingen.

Här har vi varit förut, vi tog det lugnt ytterligare en dag.



Dagen efter satte vi kurs mot Travemünde på vägen dit passerade vi skeppshissen i Scharnebeck



Efter att vi var på besök på utställningen om skeppshissen åkte vi vidare till Travemünde.

Tyskland 2016

Framme i Travemünde



Dags att ta det lugnt. Vi gick ut och åt samt promenerade runt.



Dagen efter åkte vi till Rendsburg.

Tyskland 2016

Ställplatsen i Rendsburg



När vi hade parkerat bilen på ställplatsen gick vi en sväng på stan



Till slut hittade vi en restaurang som öppnade 16:00.

(Det var fotboll Tyskland spelade mot Italien)

Efter att vi ätit gick vi tillbaka till husbilen, på kvällen blev det ett tutande och skjutande av fyrverkerier när Tyskland vann efter straffar.

Tyskland 2016

Efter Rendsburg åkte vi till Schleswig
Vi fick en bra plats på ställplatsen



Mycket populär ställplats, efter en stund var det fullt. Det var många bilar som var inne och vände.

Det blev bättre väder på kvällen så vi kunde sitta ute.



Vi stannade ytterligare en dag i Schleswig.
Det var Tyskland för denna gång.

Dagen efter åkte vi mot Danmark och stannade
en natt i Aabenraa och en natt i Korsör innan vi
åkte hem.

