



Med husbil och buss Tyskland 2019

I år började vi med att åka till Öland några dagar.
Första stoppet blev ställplatsen i Borgholm.



Under dagen tog vi en promenad på stan och köpte med oss mat hem.
Vi satt ute en stund men senare på kvällen blev det regn.

Dagen efter åkte vi till Kårehamn.



När vi kom dit var det många platser kvar, senare på kvällen var det fullt.
Bilen bredvid oss var ett par från Skåne. Senare på em åt vi mat på Kårehamns Fisk & Skaldjur.



Dags att åka vidare nästa ställe.
Åkte till Sandvik men det var fullt på ställplatsen.
Körde vidare till Byxelkrok.



I Byxelkrok fanns det plats



Gick en sväng i hamnen och köpte lite att äta på em.



Dagen efter åkte vi till Sandvik



Vi åt på restaurangen i hamnen på kvällen.

Nästa ställe vi åkte till var Eksjö.
Här packade vi för vidare resa till Berlin utan husbil.





Efter att sovit några timmar i Eksjö var det dags att sätta oss på bussen till Berlin kl. 05:45.



Efter att ha plockat upp resande efter vägen var det dags för fika vid Mölletofta.



Efter fikan var det vidare färd över bron till Köpenhamn och därefter till Gedser för att ta färja till Rostock.



Sedan var det dags att åka till Berlin och hotell Park Inn på Alexanderplatz



Hotellet Park Inn vid Alexanderplatz.



På kvällen åt vi currywurst på Alexanderplatz.



Världstidsklockan på Alexanderplatz



Skåp inne på hotellet som man kan köpa figurer på björnar (Buddy Bär, Kompis Björn) som är uppställda i Berlin.



Två björnar som fanns inne på hotellet



På morgonen var det frukost på hotellet och sedan en rundtur
10:00 Vi åkte till Brandenburger Tor och Checkpoint Charlie



När vi var vid Checkpoint Charlie såg vi dessa som cyklade förbi





Sedan åkte vi vidare till en utställning av muren och lite historia.



Några bilder från viktiga årtal.



En bild genom sprickan i muren.





Efter muren bar det av till Tempelhof flygplats och en rundvandring på två timmar.



Det var lite från utsidan av flygplatsen.



Nu är vi inne på terminalen.



Det var några bilder från ankomst och utreseterminaler.

Guiden var
arkitektstuderande.



Vi fick se en basketplan överst i byggnaden
den användes av amerikanska militärer under
tiden som landet var uppdelat.



Inget tillträde till den nu, vid hopp
mm finns det risk att golvet rasar ned.



På väg ned i byggnaden fick vi se lite som skulle göras i ordning.



Vi kom ner några våningar till och in i skyddsrummen.



Några målningar som finns på väggarna i skyddsrummen.



Detta var några bilder från Tempelhof det finns mycket mer att se på så någon gång till blir det nog.

När vi skulle gå därifrån och till bussen var det skyfall och mycket vatten på gatorna



Då var det dags att äta på Hofbräu Berlin.



Efter maten var det dags att besöka bierfestivalen i Berlin



2300 Bier från hela världen, men man hann inte med så många.



Då var det Lördag.
Efter frukost så köpte vi dagsbiljett som gäller
på Buss, U-Bahn och S-Bahn.

Vi åkte en tur ut till Spandau.



Tog en öl innan det var dags att
åka buss in mot city.



Kollade in ställplatsen vi kommer att
besöka när vi kommer hit med husbilen.



Vi gick senare på em ytterligare en
tur till bierfestvalen. Mycket mer folk
än på fredagen.



En öl hann vi med på Bierfestivalen



Det var ölfestivalen för denna
gången.





Då var det dags för frukost på hotellet
Kl. 07:15 gick bussen mot Heiligenhafen för att besöka lite
affärer. Matstopp på Seestern i Heiligenhafen.



Vi var i Eksjö kl. 23:30
Dagen efter åkte vi till Jönköping för att lasta om husbilen.
När det var klart åkte vi till Domsten.



Dagen efter åkte vi till Kalvehave ställplats.



Men det blev ett stopp i Bottleshop. Samt att vi åt lite i Pibershus.



Morgonen efter åkte vi till båten



Efter ett besök på Bordershop, stannade vi på ställplatsen

Grossenbrode det regnade till och från,

på kvällen gick vi in till hamnen och åt.



Efter Grossenbode ställde vi in oss på ställplatsen i Stade. Det var en massa avstängda vägar och vi hamnade inne i Hamburg, efter lite strul kom vi ut och fortsatte mot ställplatsen i Stade.

Där fanns det många lediga platser.



Vi gick ut en sväng i Stade och passade på att äta



När vi skulle checka ut från ställplatsen i Stade fungerade inte maskinen, kunden innan skulle dom betala tillbaka på kreditkortet men när vi kom blev det till att betala ut det som var på kortet kontant.

Nästa ställe vi kom till var Cuxhaven först var vi och vände på en ställplats för att därefter åka till ställplatsen i hamnen.



Gick ut en sväng på kvällen och tittade i hamnen på lite fartyg.





Dagen efter åkte vi vidare.
Åkte färja över Weser mellan Bremerhaven och Blexer.



Vi kom fram till Burhave Knaus Campingplats med tillhörande ställplats



Gick ner till samhället för att äta, då såg vi
det här ekipaget som senare dök upp på
ställplatsen.

Senare på kvällen var det fest
Lagunen in Flammen inne på
campingen.

Var är vattnet?
EBB.





Då var det dags att åka vidare. Vi siktade in oss på Weener det var många avstängda vägar men till slut kom vi fram.



Vi gick en sväng i den gamla hamnen och åt ute på en liten restaurang.



Efter en natt på denna ställplats var det dags att åka mot Holland.



Ja då passerade vi gränsen till Holland.



Vi åkte till Winschosen ställplats.



Fint litet ställe men det regnade så vi kom inte längre än upp till affären.

Vi kommer nog att åka tillbaka hit och hoppas på bättre väder.

Kunna ta sig in till stan och se sig omkring.



Dagen efter åkte vi vidare. Siktade in oss på ställplatsen Musselkanal i Holland men åkte förbi och fortsatte mot Tyskland igen.

Vi styrde kosan mot Frieburg (Elbe) men hamnade i Bremen och ställplatsen Am Kuhrhitzen.



Ställplats Bremen (Am Kuhrhitzen)
© Jan Erik Hansen www.hkfddata.se

När vi var där började det regna och åska. Senare kunde vi ta en liten färja över Weeser och åt pizza på ett ställe.



Till detta stället kommer vi att åka tillbaka till. Bra ställplats och vi har mycket kvar att titta på i Bremen.



Dagen efter fortsatte vi upp mot Elbefärjan. Omledning av vägen samt kö i Wischafen ca 1 ½ timme.



Vi hamnade i mitten på färjan på andra sidan var det lika mycket kö åt andra hållet



Åkte vidare och kom till Brokdorf.

Vi gick en sväng upp på vallen och såg ut över Elbe.

På vallen gick får och betade det var verkligen lantlig idyll.

På kvällen kom polisen förbi och frågade om vi har hört skottlossning.





Dagen efter åkte vi vidare mot norr kom till Rendsburg.



Vi gick ut och åt på kvällen.
Det regnade till och från hela dagen.



Nu åker vi till Schleswig



Vi passade på att städa bilen gick sedan en sväng på stan.

Maten åt vi idag på restaurangen i hamnen.

Fint väder vi kunde sitta ute sent.



Fortfarande kvar i Schleswig.

Eva och Håkan kom kl 9:15, vi bytte plats och hamnade ute vid vattnet.



Tog det lugnt denna dag Gick en runda på stan efter kaffet.



Dagen efter fortfarande kvar i Schleswig.

Gick till Holm för att se oss omkring.

Ett besök i domkyrkan.





Vi åkte tillbaka till Rendburg och ställplatsen Kanal Cafe NOK.



Vi tog en sväng mot gångtunneln som går under kanalen bort till Famila och shoppade lite.

Dagen efter fortsatte vi mot Flensburg och sedan Danmark.

Eva och Håkan åkte vidare söderut.



Efter besök på Citti park och Scandinavian park och lite handling.

Adventskalender till december. Sedan vidare mot Danmark.



Gränsen mellan Tyskland och Danmark.



Vi stannade på ställplatsen i Aabenraa.





Nu har färden hemåt börjat. Broarna i Danmark för att stanna en dag i Korsör.



Korsör ställplats



Ställplats Korsör
© Jan Erik Hansen, www.hkfddata.se

Nu börjar det att bli bättre väder.





Nu var det dags att åka vidare mot Sverige.

Kom till Bua på em.

Ca tio platser kvar, på kvällen fullt.



Efter ett par dagar här med bättre väder för varje dag var det dags att åka hem.

