

Resa Tyskland – Holland 2018

Då var det dags att åka på vår årliga tripp
vi kom hemifrån sent på dagen så första stoppet blev i Skåne



På platsen var det någon bil till, Vi handlade mat hos
Christian på fiskboden
Dagen efter åkte vi vidare och övernattade i Danmark.



Efter Kalvehave åkte vi vidare mot Rödby och färjan över till Puttgarden.
Efter att ha besökt Bordershoppen åkte vi till Heiligenhafen och
ställplatsen där



Vi stannade ytterligare en dag i Heiligenhafen.
passade på att cykla in till byn för att äta och shoppa lite.



Vi tog vägen runt sjön innan vi åt på Seestern
Dagen efter styrde vi färden mot Drage och ställplatsen där.
På ställplatsen träffade vi husbilsbekanta.



På kvällen var det fotboll Sverige – Tyskland.
Matchen visades på storbild nere i campingen Vi var välkomna att titta
på den så campingvärderna för dom skulle skicka hem Sverige.



Tyskland vann med 2-1 under förlängningen.

Efter Drage åkte vi vidare till Grevens ställplats.



På kvällen gick vi till restaurangen och åt schnitzel med lök (kan rekommenderas)

Vi stannade några dagar och vädret blev bättre. På kvällarna satt vi ute och pratade med andra svenskar som var på ställplatsen.

Efter några dagar här var det dags att åka vidare mot Holland

Första stället vi kom till var Obelink ett stort varuhus med campingtillbehör.



Efter att ha gått runt inne i varuhuset några timmar var det dags att åka vidare. Vi åkte till ställplatsen Ermelo Surfcamping Horst



Dagen efter åkte vi till Alkmaar och tog in på Campingpark Alkmaar.



Vi cyklade in till Alkmaar gick en runda och åt vid kanalen





Nästa gång vi kommer till Alkmaar skall vi se till att det är på en fredag när det är ostmarknad. Det finns mycket kvar att se på.

Nästa dag var det dags att åka vidare
Vi tog vägen över insjövallen mot Urk och ställplatsen i hamnen.



Vi gick en runda i hamnen och ut mot vattnet



När vi satt på ställplatsen kom det ett antal
med bilar från England. Det var en klubb med
Morris Minor ägare som åkte runt.



Då var det dags att lämna Urk för denna gång, när vi höll på att plocka ihop så kom det en annan svensk husbil in till ställplatsen. Vi blev kvar en stund och pratade med dom, det visade sig att dom kom från Jönköping och bor på Ljungarum samma stadsdel som vi bor på.

Sedan åkte vi vidare mot nästa ställe.



Ställplatsen Lauwersmeerplezier

För att komma dit åkte vi över insjövallen och sedan vällen ut mot Nordsjön



Senare på dagen gick vi till en restaurang i hamnen för att äta.



På ställplatsen ordnades det med båtresa ute i sjön samt att man kunde köpa rökt fisk på ställplatsen.

Dagen efter var det dags att åka vidare
Vi körde mot Tyskland igen för att slippa åka genom Hamburg så stannade vi i Freiburg.



Vi tog en promenad i stan det ända som var öppet var en kebabrestaurang.

Senare var det dags för fotboll Danmark mot Kroatien.

Efter Frieburg var det dags att åka mot färjan över Elbe



Innan vi åkte på färjan mötte vi en hel del cyklister, det var Team Rynkeby på väg mot Frankrike det var det Danska teamet som kom med färjan och var på land, färjan vi mötte var det Svenska teamet på

Efter att vi körde av färjan styrde vi mot Rendsburg och ställplatsen Wohnmobilhafen am Canal-Cafe NOK



Wohnmobilhafen am Canal-Cafe NOK
© Jan Erik Hansen, www.hkldata.se

Ställplatsen var uppbyggd i etapper ner mot kanalen.



Vi åt på restaurangen som låg i anslutning till ställplatsen, tog lång tid att få in maten.

Efter Rendsburg åkte vi vidare till ett favoritställe.
Schleswig

Vi fick en plats ute vid vattnet



Vi stannar i Schleswig ytterligare en natt till

Tog en sväng på stan.



Dagen efter var det dags att åka vidare.

Kom till en ställplats som heter Damp ok plats men inte mer.



Gick en sväng ner till hamnen åt currywurst på ett litet ställe.

Sedan var det dags att börja åka mot Danmark och ta broarna mot Sverige.

Efter besök i några affärer (Citti Park, Scandinavian Park och Calles)
Åkte vi till Åbenrå.

Det var nästan fullt på ställplatsen



Efter Åbenrå var det dags att ta Stora Bältbron och till Korsör.



Vi tog en sväng till Fötex och handlade lite.

Dagen efter åkte vi vidare.

Körde till Helsingör och tog in på Campingen där.



Bra camping med utsikt mot Sverige. Gick till matmarknaden i gamla varvet i Helsingör, samt en sväng kring Kronborgs slott.

Vi stannade ytterligare en dag gick in till centrum och gick runt.



Det var Tyskland, Holland och Danmark för denna gången.
Vi åker mot Sverige och stannar till på Domstens ställplats



Här stannade vi i två nätter.

Sedan var det dags att åka hem

Efter att ha tvättat bilen så var den på plats igen.

